



LITURGIE
29 november 2020

Voorgangers:
Ds. L.C.P. Deventer
dhr. J. v.d. Berg

Organist:
Mark Christiaanse

BrassKapelle

Inleiding in de bediening van
Joost Hendrik van den Berg

Voorzang: 433: 1, 2 en 3

Mededelingen

Intochtspesalm 25: 1, 2 antifoon 432a

1. HEER, ik hef mijn hart en handen
op tot U, beslecht mijn zaak.
Weer van mij de smaad en schande
van mijns vijands leedvermaak.
Ja, zij worden zeer beschaamd
die de goede trouw verachten,
maar wie uw gebod beaamt,
mag gelovig U verwachten.
2. HERE, maak mij uwe wegen
door uw Woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen G'uw treden wendt;
leid mij in uw rechte leer,
laat mij trouw uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil o Heer,
'k blijf U al den dag verwachten.

Antifoon: 'Mijn leven til ik, God, naar U omhoog, op U vertrouw ik.

Stil gebed

Votum en groet

Gezongen Kyrie 301b

Kyrie eleison, eleison
Heer ontferm U. Heer ontferm U.
Christe eleison, eleison
Christus ontferm U. Christus ontferm U.
Kyrie eleison, eleison
Heer ontferm U. Heer ontferm U.

Gezang 158a: 1

1. God zij geloofd uit alle macht,
Hij komt zijn volk bevrijden
en heeft aan Israël gebracht
verlossing in zijn lijden.
Hij heeft zijn teken opgericht:
verheffing van het aangezicht
voor heel het huis van David,
zoals voorlang geschreven stond
heeft Hij gedacht aan zijn verbond,
zo doet Hij ons herleven.

BrassKapelle: Ach, Gott und Herr BWV 255 (J.S. Bach) met de tekst

Ach Gott und Herr,
wie groß und schwer
sind mein begangne Sünden !
Da ist niemand,
der helfen kann,
in dieser Welt zu finden.

Vrijspraak

BrassKapelle: Wach auf, mein Herz und sing BWV 194-12 (J.S. Bach) tekst:

Sprich Ja zu meinen Taten,
Hilf selbst das Beste raten;
Den Anfang, Mittl und Ende,
Ach, Herr, zum besten wende!

Mit Segen mich beschütte,
Mein Herz sei deine Hütte,
Dein Wort sei meine Speise,
Bis ich gen Himmel reise!

Kinderverhaal

Gebed voor de opening van de Heilige Schrift

Lezing: 1 Corinthe 4: 1, 2

Men moet ons beschouwen als dienaren van Christus, aan wie het beheer over de geheimen van God is toevertrouwd. Van iemand die deze taak vervult, wordt verlangd dat hij betrouwbaar is.

Overdenking Ds. Deventer

Orgelspel:

Niceanum

Wij geloven in één God, de almachtige Vader, Schepper van de hemel en de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen.

En in één Heer Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, voor alle tijden geboren uit de Vader, God uit God, Licht uit Licht, waarachtig God uit waarachtig God; geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader; en door wie alles is geworden; die om ons mensen en om ons behoud uit de hemel is neergedaald en is vlees geworden, door de Heilige Geest uit de maagd Maria en is mens geworden, die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en opgestaan is op de derde dag volgens de Schriften, opgevaren is naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader, en zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, en aan zijn rijk zal geen einde zijn. Wij geloven in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en een heilige, algemene en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden en wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt. Amen

De inleiding in de bediening

Presentatie en onderwijzing

In het besef, dat wij allen geroepen zijn tot het belijden van Gods Naam en tot dienst aan elkaar, horen wij:

Naast de ambtsdragers is er óók de bediening, de arbeid en de bijstand van mensen die daartoe zijn opgeleid en toegerust. Ook op deze wijze wordt de gemeente van Christus gebouwd.

In de bediening ten behoeve van het pastoraat gaat het er in het bijzonder

om de gemeente en haar leden te doen groeien op de weg van leren, leven en geloven.

En u, Joop van den Berg, die nu klaar staat om ingeleid te worden in uw bediening, aanvaard dan uw dienst in geloof.

Vragen

Beloof u in uw bediening ten behoeve van het pastoraat in de hervormde gemeente van Kapelle te getuigen van het heil in Jezus Christus?

Beloof u uw dienst trouw te vervullen, met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die de Heer op uw weg brengt?

Beloof u geheim te houden wat vertrouwelijk te uwer kennis is gekomen?
Wat is daarop uw antwoord?

Bevestiging en handoplegging

Gezang 362: 1, 2

1. Hij die gesproken heeft een woord dat gáát.
Een tocht door de woestijn, een weg ten leven.
Een spoor van licht dat als een handschrift staat
tegen de zwartste hemel aangeschreven.
Hij scheidt ons hier een nieuwe dageraad.
Hij roept ons aan, 'Ik zal jou niet begeven'.
2. Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,
die het gewaagd heeft onze hand te vragen,
die ons uit angst en doem heeft weggetild
en ons tot hier op handen heeft gedragen.
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt.
Vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen.

Overhandiging liturgisch gewaad

Vraag aan de gemeente:

Wilt u hem ontvangen als dienaar van God en hem dragen in uw voorbede?

Psalm 134: 3

3. Uit Sion, aan den Heer gewijd,
zegene u zijn heiligheid.
Hij die hemel en aarde schiep,
Hij is 't die u bij name riep.

Lezing Uit Lucas 1: 5-25

Toen Herodes koning van Judea was, leefde er een priester die Zacharias heette, zijn vrouw heette Elisabet. Ze hadden geen kinderen en waren al op leeftijd.

Toen Zacharias aan de beurt was om de priesterdienst te vervullen verscheen hem een engel van de Heer, die bij het reukofferaltaar. De engel zei tegen hem: 'Wees niet bang, Zacharias, je gebed is verhoord: je vrouw Elisabet zal je een zoon baren, en je moet hem Johannes noemen. Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen, en velen zullen zich over zijn geboorte verheugen.

Toen hij naar buiten kwam, kon hij niets zeggen. Ze begrepen dat hij een visioen had gezien; hij maakte gebaren tegen hen, maar spreken kon hij niet.

Overdenking dhr. v.d. Berg

Gezang 464: 1, 2

1. Een engel spreekt een priester aan.
Wil hij het goede nieuws verstaan?
Omdat hij niet geloven kan
wordt hij een sprakeloze man.
2. Soms staat de hemel op een kier:
een bode van de Heer komt hier,
verrast ons met een blij bericht,
en zet de aarde in het licht

Voor- en dankgebed gezamenlijk

Slotgezag 442: 1, 2

1. Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.
Verlos mij van mijn bange pijn!
Zie, heel mijn hart staat voor U open
en wil, o Heer, uw tempel zijn.
O Gij, wien aard' en hemel zingen,
verkwik mij met uw heilige gloed.
Kom met uw zachte glans doordringen,
o zon van liefde, mijn gemoed!
2. Vervul, o Heiland, het verlangen,
waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
Ik wil in ootmoed U ontvangen,
mijn ziel en zinnen zijn bereid.
Blijf in uw liefde mij bewaren,
waar om mij heen de wereld woedt.
O, mocht ik uwe troost ervaren:
doe intocht, Heer, in mijn gemoed!

Zegen

Orgelspel:

Deurcollecte 50/50 voor diaconie en kerk