

Dankstond voor gewas, arbeid en visserij  
Hervormde Gemeente Kapelle, 25 november 2020 10.00 uur  
Voorganger: Dhr. Peter Morée  
Organist: Dhr. Mark Christiaanse

**Orgelspel**

**Stil gebed**

**Votum en groet**

**Psalm 84 vers 1, 3 en 6**

1. Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,  
het huis waar Gij uw naam en eer  
hebt laten wonen bij de mensen.  
Hoe brand ik van verlangen om  
te komen in uw heiligdom.  
Wat zou mijn hart nog liever wensen  
dan dat het juichend U ontmoet  
die leven zijn en leven doet.
  
3. Welzalig die uit uw kracht leeft,  
die naar uw tempel zich begeeft,  
zijn hart wijst hem de rechte wegen.  
Zij trekken op van overal  
en, gaat het door het dorre dal,  
dan valt op hen een milde regen.  
Ja, in het hart van de woestijn  
ontspringt een heldere fontein.
  
6. Want God onze Heer die ons mild  
bestraalt als zon, beschermt als schild,  
zal in genade ons verhogen.  
Zijn hand onthoudt het goede niet  
aan wie oprecht Hem hulde biedt  
en eerlijk wandelt voor zijn ogen.  
Heer, die het al in handen houdt,  
welzalig die op U vertrouwt.

**Gebed om ontferming**

**Woord van belofte**

## **Glorialied: 978**

1. Aan U behoort, o Heer der heren,  
de aarde met haar wel en wee,  
de steile bergen, koele meren,  
het vaste land, de onzekere zee.  
Van U getuigen dag en nacht.  
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.
2. Gij roept het jonge leven wakker,  
een tuin bloeit rond het open graf.  
Er ruisen halmen op de akker  
waar zich het zaad verloren gaf.  
En vele korrels vormen saam  
een kostbaar brood in uwe naam.
3. Gij hebt de bloemen op de velden  
met koninklijke pracht bekleed.  
De zorgeloze vogels melden  
dat Gij uw schepping niet vergeet.  
't Is alles een gelijkenis  
van meer dan aards geheimenis.
4. Laat dan mijn hart U toebehoren  
en laat mij door de wereld gaan  
met open ogen, open oren  
om al uw tekens te verstaan.  
Dan is het aardse leven goed,  
omdat de hemel mij begroet.

## **Gebed**

### **Lezing oude testament: Psalm 65 vers 10-14**

Niets dan lucht zijn de kinderen van Adam, niets dan een leugen de mensenkinderen, in de weegschaal gaan zij omhoog, samen zijn zij lichter dan lucht. Vertrouw niet op geweld, op iets vluchtigs als geroofd bezit, ook al groeien geld en goed, houd je hart ervan vrij. Eenmaal heeft God gesproken, tweemaal heb ik het gehoord: 'De macht is aan God.' Bij u, Heer, is ontferming, u belooft ieder mens naar zijn daden.

### **Psalm 65 vers 4, 5 en 6**

4. Gij plant de bergen vast in de aarde, omgord met heldenmoed.  
Gij, die de heidentrots bedaarde,  
stilt ook de watervloed.  
De volkeren van verre vrezen  
de tekens van uw macht,  
U prijzend komt het licht gerezen,  
het juicht tot in de nacht.
5. Gij komt het dorre land doorschrijden  
met water uit uw beek  
en tot een rijke oogst bereiden,  
uw voetstap maakt het week.  
Gij druipt uw zegen in de voren,  
Gij roept het kiemend graan;  
zo wordt het brood voor ons geboren  
waar Gij zijt voorgegaan.
6. Gij kroont het jaar van uw genade.  
Waar Gij getreden zijt  
tooit de woestijn zich met een wade,  
de heuvels zijn verblijd.  
De weidegrond is wit van schapen,  
het dal van koren blond.  
Dit is het land door U geschapen,  
uw lof schalt in het rond.

## Evangelielezing: Lucas 17 vers 11-19

Op weg naar Jeruzalem trok Jezus door het grensgebied van Samaria en Galilea. Toen hij daar een dorp wilde binnengaan, kwamen hem tien mensen tegemoet die aan huidvraat leden; ze bleven op een afstand staan. Ze verhieven hun stem en riepen: 'Jezus, meester, heb medelijden met ons!' Toen hij hen zag, zei hij tegen hen: 'Ga u aan de priesters laten zien.' Terwijl ze gingen werden ze gereinigd. Een van hen, die zag dat hij genezen was, keerde terug en loofde God met luide stem. Hij viel neer aan Jezus' voeten om hem te danken. Het was een Samaritaan. Toen zei Jezus: 'Zijn er niet tien gereinigd? Waar zijn de negen anderen? Wilde niemand anders terugkomen om God eer te bewijzen dan alleen deze vreemdeling?' Hij zei tegen de Samaritaan: 'Sta op en ga. Uw geloof heeft u gered.'

## Lied 315

1. Heb dank, o God van alle leven,  
die zijt alleen Uzelf bekend,  
dat Gij uw woord ons hebt gegeven,  
uw licht en liefde ons toegewend.  
Nu rijst uit elke nacht uw morgen,  
nu wijkt uw troost niet meer van de aard,  
en wat voor wijzen bleef verborgen  
werd kinderen geopenbaard.
2. En of een mens al diep verloren  
en ver van U verzworven is,  
Gij noemt zijn naam, hij is herboren,  
vernieuwd door uw getuigenis.  
Uw woord, dat spreekt in alle talen,  
heeft uit het graf ons opgericht,  
doet ons in vrijheid ademhalen  
en leven voor uw aangezicht.
3. Gemeente, aan wier aardse handen  
dit hemels woord is toevertrouwd,  
o draag het voort naar alle landen,  
vermenigvuldigd duizendvoud.  
Een stem zegt: Roep! Wat zou gij roemen  
op mensengunst of -heerlijkheid?  
't Verwaait als gras en weidebloemen. –  
Gods woord bestaat in eeuwigheid!

## Uitleg en verkondiging

## Gezongen geloofsbelijdenis Lied 340(b)

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derden dage wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleses en een eeuwig leven. Amen, amen, amen.

## Gebeden: Dankgebed, stil gebed, Onze Vader

### Slotlied: 718

- |  |   |
|--|---|
| 1. God, die leven<br>hebt gegeven<br>in der aarde schoot,<br>alle vrucht der velden<br>moeten we U vergelden, -<br>dank voor 't dagelijks brood. | 2. Niet voor schuren,<br>die niet duren,<br>gaf Gij vruchtbaarheid,<br>maar opdat op aarde,<br>in uw goede gaarde,<br>niemand honger lijdt. |
| 3. Maar wij rijken,<br>ach, wij blijken<br>hard en onverstoord.<br>Open onze oren,<br>Heer, opdat wij horen<br>'t roepen aan de poort.           | 4. Wil dan geven,<br>dat ons leven<br>zelf ook vruchtbaar zij.<br>Laat in goede daden<br>'t werk van uw genade<br>opgaan, sterk en vrij.    |

## Zegen

## Collecte bij de uitgang