

Liturgie zondag 26 juli 2020 Hervormde Gemeente Kapelle
Voorganger: Peter Morée
Voorzangers: Anita de Vries, Inge Wisse, Ineke Meeuwse,
Mayke Scheepe, Piet Verdoorn

Welkom door ouderling van dienst

Voorzang: Lied 848

1. Al wat een mens te kennen zoekt
aan waarheid en aan zin:
het ligt verhuld in uw geheim
dat eind is en begin.
2. Geen mensenoog heeft dat gezien,
geen oor heeft het gehoord;
het wordt ternauwernood vermoed
en aarzelend verwoord.
3. De mens die naar uw wijsheid zoekt,
van harte, met verstand –
doet Gij uw wereld ondergaan
als maaksel van uw hand.
4. Als wij uw sporen bijster zijn,
Heer, geef ons denken moed;
leer ons te luisteren naar de Geest
die doven horen doet.
5. Eer aan de Vader, Zoon en Geest,
aan de drie-ene macht:
geheim dat aan de oorsprong staat
en in het eind ons wacht.

Mededelingen

Aanvangspsalm: Psalm 37 vers 1, 2 en 8

- 1 Wees niet afgunstig op de goddeloze,
benijd hem niet die u met onrecht kwelt.
Al bloeit hij nu, al groeit hij in het boze,
straks is hij gras dat wegdort op het veld.
Woon in het land met die het goede kozen
en die de Heer tot zijn getrouwen telt.
- 2 Verlustig u, mijn ziel, in God den Here.
Hij maakt het wel voor wie op Hem vertrouwt.
De Heer vervult uw diepste zielsbegeren.
Wentel op Hem al wat uw weg benauwt.
Uw recht zal eenmaal helder triomferen,
zoals het middaglicht zijn intocht houdt.
- 8 Wie Hem behaagt, behoedt Hij op zijn wegen.
Hij houdt hem vast, dat hij zijn voet niet stoot.
Zo oud ik werd, kwam ik geen vrome tegen

dien God verliet, geen kind dat zocht naar brood.
Wie mild leent is nooddruftigen ten zegen,
zijn nageslacht is God een gunstgenoot.

Bemoediging en groet / Verootmoedigingsgebed / Woord van belofte

Glorialied: Lied 103a vers 1 en 4

- | | |
|--|--|
| 1. Loof nu, mijn ziel de Here,
loof, al wat in mij is, zijn naam.
Vergeet niet, hoeveel keren,
de Here u heeft welgedaan.
Hij wil uw schuld vergeven,
u redden van de dood.
Gij zijt met heel uw leven,
geborgen in Zijn schoot.
De Heer vernieuwt uw krachten,
als van een adelaar.
Hij maakt wie Hem verwachten,
al Zijn beloften waar. | 4. Maar 't rijk van Gods genade,
staat vast en blijft in eeuwigheid.
Zijn trouw komt hun te stade,
die Hem getrouw zijn toegewijd.
Gij engelen, sterke helden,
die doet Zijn heilig woord,
nooit moede ons te melden,
al wat gij van Hem hoort,
looft Hem, gij zult Hem geven,
de lof van 't gans heelal;
en gij mijn ziel, mijn leven,
loof gij Hem bovenal! |
|--|--|

Gesprek met de kinderen

Gebed bij de opening van de Heilige Schrift

Lezing: Sefanja 2: 3 en 3: 9-13

Lied: 146c vers 5, 6 en 7

- 5 O gij verdrukten, die onrecht moet lijden,
Hij die u recht verschaft is hier!
Hong'rige, Hij wil u spijsz bereiden,
dorstig, zie de heilsrivier!
Zijt gij geboeid, Hij maakt u vrij;
God schenkt genade velerlei.
Halleluja! Halleluja!
- 6 Vreemdeling, die hier op aard moet gedogen,
dat u de haat der mensen treft,
Hij richt u op, als gij neer zijt gebogen
en Hij buigt neer wie zich verheft.
Zijt gij in rouw, God is uw licht;
Hij schenkt, o blinde, u 't gezicht.
Halleluja! Halleluja!

- 7 Roemt dan, gij mensen, en lofzingt tezamen
Hem die zo grote dingen doet.
Alles wat adem heeft roepe nu amen,
zinge nu blijde: God is goed!
Love dan ieder die Hem vreest
Vader en Zoon en Heil'ge Geest!
Halleluja! Halleluja!

Lezing: Matteüs 5: 1-12

Lied: 321 vers 4 t/m 7

- 4 Kinderen armen van geest
mensen gelouterd tot vrede
horen de naam in hun hart
dragen het woord in hun vlees.
- 5 Blinden herkennen de hand
dovemansoren verstaan hem
zalig de man die gelooft
zalig de boom aan de bron.
- 6 Niet in het graf van voorbij
niet in een tempel van dromen
hier in ons midden is Hij
hier in de schaduw der hoop.
- 7 Hier in dit stervend bestaan
wordt Hij voor ons geloofwaardig
worden wij mensen van God,
liefde op leven en dood.

Uitleg en Verkondiging

Orgelspel

Geloofsbelijdenis: Lied 340b

Ik geloof in God de Vader, de almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heil'ge Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dage wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.

Ik geloof in de Heilige Geest; ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleses en het eeuwig leven. Amen

Collecte

Dankgebed en voorbede

Slotlied: Lied 315

- 1 Heb dank, o God van alle leven,
die zijt alleen Uzelf bekend,
dat Gij uw woord ons hebt gegeven,
uw licht en liefd' ons toegewend.
Nu rijst uit elke nacht uw morgen,
nu wijkt uw troost niet meer van de aard,
en wat voor wijzen bleef verborgen
werd kinderen geopenbaard.

- 2 En of een mens al diep verloren
en ver van U verzworven is,
Gij noemt zijn naam, hij is herboren,
vernieuwd door uw getuigenis.
U woord, dat spreekt in alle talen,
heeft uit het graf ons opgericht,
doet ons in vrijheid ademhalen
en leven voor uw aangezicht.

- 3 Gemeente, aan wier aardse handen
dit hemels woord is toevertrouwd,
o draag het voort naar alle landen,
vermenigvuldigd duizendvoud.
Een stem zegt: roep! Wat zoudt gij roemen
op mensengunst of heerlijkheid?
't Verwaait als gras en weidebloemen.
Gods woord bestaat in eeuwigheid!

Zegen