

# Kapelse Gebedskalender maart 2020



*Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren*

*Filip. 4: 6, 7*

- Zondag 1: *Bid mee met de gemeente, in de kerk of thuis, bid het "Onze Vader.."*
- Maandag 2: Bid en dank voor de inloopochtend in maart. Mensen ontmoeten elkaar, spreken over gewone dingen, halen herinneringen op in de ruimte van ons kerkgebouw en ons dorp.
- Dinsdag 3: De werkgemeenschappen van predikanten Zuid-Beveland oost en west komen bij elkaar. Voor ontmoeting, overleg, beleid, gebed. Bid hiervoor
- Woensdag 4: Bid en dank voor de cantorij.
- Donderdag 5: Bid voor wie het land dienen in land-, luchtmacht of marine. Bid dat zij nooit tot geweld zullen worden opgeroepen tenzij dan om de vrede en de veiligheid te bewaren.
- Vrijdag 6: Bid voor de mensen van de kinderkerk. Opdat het geloof in Jezus ook dar kan worden doorgegeven. Om creativiteit en plezier in het werk. Nu bezig met Paasproject .
- Zaterdag 7: Bid voor wie gevangen zit. Letterlijk of in de wereld van werk, kerk en gezin.
- Zondag 8: *Bid mee met de gemeente, in de kerk of thuis, bid het "Onze Vader.."*
- Maandag 9: Vandaag moet de copij voor Kerkelijk Leven worden ingeleverd. Bid en dank voor dit middel van contact en betrokkenheid tussen de gemeentes. Bid en dank ook voor de redactie.
- Dinsdag 10: De synagoge viert het Poerimfeest ter herinnering aan het feit, dat het – dankzij koningin Esther -Haman niet gelukt is het Joodse volk te vernietigen.
- Woensdag 11: Biddag voor gewas, arbeid en visserij. Achter onze technische en financiële mogelijkheden staat de belofte van God, dat zaaiing en oogst niet zullen ophouden (Gen. 8:22). Bid dat wij in vertrouwen op Hem kunnen werken en leven. 's Morgens in onze kerk en , 's avonds in de Mozeskerk. Bid mee in en voor de diensten. De diaconie vergadert vanavond en morgenavond. Bid ook hiervoor.
- Donderdag 12: De werkgemeenschap van predikanten (de oude ring, aangevuld met de vrij-evangelische voorgangers) komt bij elkaar voor overleg, gebed en studie. Bid hiervoor.
- Vrijdag 13: Bid voor de mensen in huwelijken en relaties die onder de druk van tijd en omstandigheden zijn bezweken. Er is verdriet, schuld, oorzaak, reden, maar daarbovenuit is er de onbetwifelbare vergeving, heling en belofte van God. Opstandings

- kracht ook uit een diepe val is ons beloofd en geschonken in Jezus Christus.
- Zaterdag 14: Vanmiddag presenteert ons gemeentelid Ger Lepoeter zijn nieuwste boek “Als de stenen konden spreken”, een aanvulling op zijn vorige boek over onze kerk. Hierdoor en hierin kunnen wij o.a. lezen hoe onze voorgangers gestalte hebben gegeven aan hun geloof. Hoe geven wij het door? Bid en dank voor deze dag en voor onze kerkelijke gemeente.
- Zondag 15: *Bid mee met de gemeente, in de kerk of thuis, bid het “Onze Vader..”*
- Maandag 16: Bid en dank voor de artsen en het medisch en verzorgend personeel. Bij zo’n uitbraak als die van het Coronavirus beseffen we weer het belang ervan en dat gezondheid niet vanzelfsprekend is.
- Dinsdag 17: Vanavond vergadert het moderamen. De kerkeradsvergadering van 24 september wordt voor bereid. Bid hiervoor.
- Woensdag 18: Bid en dank voor de vele evangeliebewegingen, Youth for Christ, de Navigators, De Doorbrekers etc. Juist waar wij en bij wie als gevestigde kerken soms moeilijk of niet kunnen komen doen zij hun zegenrijk werk
- Donderdag 19: Vanavond is de kring v.d. Beek. “Waarom dat kruis?” Geef er zelf eens antwoord op, biddend en mediterend.
- Vrijdag 20: Dank voor huwelijk die hebben kunnen duren.
- Zaterdag 21: Het Calvin University Wind Ensemble (Blazersensemble) zal morgen meewerken in de dienst en geeft die avond een concert in onze kerk. Calvin University is een christelijke universiteit en dit ensemble werkt – naast de concerten – ook mee in erediensten. Bid en hiervoor.
- Zondag 22: *Bid mee met de gemeente, in de kerk of thuis, bid het “Onze Vader..”*
- Maandag 23: Bid voor wie gevangen zit. Letterlijk of in de wereld van werk, kerk en gezin.
- Dinsdag 24: Deze avond vergadert de kerkeraad. Besluiten moeten worden genomen, beleid gemaakt, maar vooral ruimte voor Jezus en zijn heil. Nieuwe ambtsdragers blijven nodig. God leidt zijn gemeente door de tijd. Bid en dank voor wie deze verantwoordelijkheid op zich nemen.
- Woensdag 25: Bid en dank voor familie en vrienden.
- Donderdag 26: Bid voor de artsen en het medisch en verzorgend personeel

		Bid en dank voor thuis- en kraamzorg. Dit alles is een groot goed en een grote verantwoordelijkheid.
Vrijdag	27:	Bid voor de media. In een tijd waarin ze door sommigen ervan beschuldigd worden “fake” te zijn, “vals” of “links” is het des te belangrijker dat er een betrouwbare onafhankelijke pers is.
Zaterdag	28:	Bid voor hen, van wie het beroep op zee en op de weg ligt. Morgenavond is er in onze kerk een concert van het St Charles High School Choir uit St Charles, MO, V.S.e. maan geurkaars
Zondag	29:	<i>Bid mee met de gemeente, in de kerk of thuis, bid het “Onze Vader..”</i>
Maandag	30:	Dank voor dat, waarvoor je vandaag (als je dit avond gebedskalender) of gisteren (wanneer je dit als morgengebedskalender gebruikt) kunt danken: vriendschap, verrassing, blijdschap etc. Ook in het kleine-van-alledag is God nabij.
<b>APRIL</b>		
Dinsdag	1:	De wereld is in onrust en crisis. Bid, dat God, die de wereld zo heeft lief gehad, dat Hij Zij eniggeboren Zoon gezonden heeft, opdat wij allen in Hem geloven, zich over ons en onze wereld zal ontfermen.
Woensdag	2:	Dank voor nieuw leven. Baby’s worden geboren en ieder nieuw menskind is een levend teken van hoop voor de toekomst. Bid voor wie opvoeden.
Donderdag	3:	Bid voor de zieken. Dichtbij en veraf. Dank voor mogelijkheden van genezing en zorg.
Vrijdag	4:	Bid voor de problematiek van de vluchtelingen. Hun nood en onze verantwoordelijkheid. Wat kunnen we wel en wat niet doen. Waar ligt de grens ook van onze mogelijkheden. Bid dat de menssmokkelaars gestopt zullen worden en dat niet talloze vluchtelingen in slavernij of prostitutie terecht komen.

*Deze gebedskalender is een initiatief van de Hervormde Gemeente Kapelle. Voor meer informatie zie onze website [www.hervormdegemeentekapelle.nl](http://www.hervormdegemeentekapelle.nl)  
Of: Ds. L.C.P. Deventer, tel. 0113 341216; email: [ldkapelz@gmail.com](mailto:ldkapelz@gmail.com)*