

**Interkerkelijke gebedsdienst in Zuid-Beveland Oost
Kapelle, 13 maart 2022, 16.00 uur
Organist: dhr. Mark Christiaanse
Zanggroep uit de hervormde Cantorij Kapelle
Voorgangers en vertegenwoordigers uit verschillende kerken.**

Orgelspel Taizé/zanggroep

Gezang 1010: 1

1. Geef vrede, Heer, geef vrede,
de wereld wil slechts strijd.
Al wordt het recht beleden,
de sterkste wint het pleit.
Het onrecht heerst op aarde,
de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde,
o red ons sterke Heer.

- v. *Wij staan hier niet als toeschouwers bij, maar als deelhebbers aan de onvrede, de onrust en het onrecht van de oorlog. Wij staan naast de Kerken en de mensen in Oekraïne, maar wij laten de Kerken en de mensen in Rusland niet los. Wij belijden onze onmacht en onze onwil en wij belijden ons vertrouwen op God die een hulp wil zijn in de nood, en een bestrijder van onrecht.*

Votum/groet

Lezing: Psalm 31

²Bij U, HEER, schuil ik, maak mij nooit te schande. Bevrijd mij en doe mij recht, ³hoor mij, haast u mij te helpen, wees voor mij een rots, een toevlucht, een vesting die mij redding biedt. ⁴U bent mijn rots, mijn vesting, U zult mijn gids zijn, mij leiden, tot eer van uw naam, ⁵mij losmaken uit het net dat voor mij is gespannen, U bent mijn toevlucht. ⁶In uw hand leg ik mijn geest, HEER, trouwe God, verlos mij. ⁷Wie armzalige goden vereren – ik haat ze, ik vertrouw op de HEER. ⁸Ik zal mij verblijden, juichen over uw trouw, want U ziet mijn ellende, U kent de nood van mijn ziel, ⁹U laat niet toe dat de vijand mij insluit, U geeft mijn voeten de ruimte. ¹⁰Heb erbarmen, HEER, want ik verkeer in nood, mijn ogen zijn gezwollen van verdriet, mijn ziel en mijn lichaam verkwijnen, ¹¹mijn

leven verloopt in ellende, zuchtend slijt ik mijn dagen, door eigen schuld slinken mijn krachten, tot op mijn botten teer ik weg. ¹²Bij allen die mij belagen wek ik de lachlust, bij mijn burens nog het meest. Wie mij kennen zijn verbijssterd, wie mij zien aankomen op straat vluchten haastig voor mij weg. ¹³Vergeeten ben ik als een dode, weg uit het hart, afgedankt als gebroken aardewerk. ¹⁴Ik hoor de mensen over mij fluisteren, van alle kanten dreigt gevaar. Ze steken de hoofden bijeen en smeden plannen om mij te doden. ¹⁵Maar ik vertrouw op U, HEER, ik zeg: U bent mijn God, ¹⁶mijn lot en mijn leven zijn in uw hand, bevrijd mij van mijn vijanden en vervolgers. ¹⁷Laat het licht van uw gelaat over mij schijnen, toon uw trouw en red uw dienaar. ¹⁸HEER, U roep ik aan, maak mij niet te schande, laat de goddelozen te schande staan en verstommen in het dodenrijk. ¹⁹Zwijgen moeten de leugenaars, die hoogmoedig en vol verachting rechtvaardige mensen beschuldigen. ²⁰Hoe groot is het geluk dat U hebt weggelegd voor wie U vrezen, dat U bereid hebt voor wie schuilen bij U, heel de wereld zal het zien. ²¹U verbergt hen in de beschutting van uw gelaat voor de lagen en listen van mensen, uw tent biedt hun een schuilplaats voor de laster van kwade tongen. ²²Geprezen zij de HEER om zijn trouw, Hij heeft een wonder voor mij verricht, Hij ontzette mij als een belegerde stad. ²³In mijn angst had ik gezegd: 'Ik ben verbannen uit uw ogen,' maar U hebt mijn smeekbede gehoord toen ik U om hulp riep. ²⁴Getrouwen van de HEER, heb Hem lief. De HEER behoedt de standvastigen, voorgoed rekt Hij af met de hoogmoedigen. ²⁵U die uw hoop vestigt op de HEER: wees allen sterk en houd moed.

Kyev chamber orchestra: De litanie van de vrede

Lezing: naar Psalm 7: 9, 10a

⁹De HEER richt de volken. Doe mij recht, HEER, naar gerechtigheid, en naar onschuld. ¹⁰Laat de boosheid der goddelozen een einde nemen, maar bevestig Gij de rechtvaardige,

Gebed:

Almachtige God, U, die een hulp in onze benauwdheden bent geweest, help ook nu in de grote nood en de dreiging, die over ons land, over Europa, over de wereld gekomen is. Bewaar ons bij het vertrouwen op Uw beloften. En waar deze ellende op mensen is neergekomen, heel daar de getroffen en troost de beroofden en rouwenden. Verhoor ons die uit de diepte tot U roepen. Zegen alle pogingen tot hulp.

"Hoor ons in de stilte.."

Gezang 1008: 1

1. Rechter in het licht verheven,
Koning in uw majesteit,
louter ons geringe leven,
scheld ons onze schulden kwijt,
laat uw vleuglen ons omgeven,
troost ons met uw tederheid.

Lezing Psalm 25: 6, 1:

Gedenk Uw barmhartigheid, HEER , uw gunstbewijzen van eeuwigheid. Laat niet de vijand over ons juichen.

Gebed voor Oekraïne, land en volk, burgers en slachtoffers:

God van liefde en trouw, Wij bidden U voor de inwoners van Oekraïne, voor iedereen die getroffen is door het vreselijke geweld. In verbijstering zien we de afschuwelijke beelden. Heer, ontferm U over dit land en haar inwoners. Laat geweld en wapengekletter stoppen, de wapens zwijgen. Heer, geef dat vijandsbeelden niet onnodig uitvergroot worden, maak dat verzoening en vrede ons hoe dan ook blijft dragen. Heer, ontferm U over deze wereld en geef ons uitzicht op Uw hoopvolle toekomst. In Jezus' naam, Amen
“Hoor ons in de stilte..”

Gezang 1008: 2

2. Hoor de bittere gebeden
om de vrede die niet daagt.
Zie hoe diep er wordt geleden,
hoe het kwaad de ziel belaagt.
Zie uw mensheid hier beneden,
wat zij lijdt en duldt en draagt.

Lezing: Psalm 6: 9-11

⁹Weg van mij, kwaadwilligen! De HEER hoort hoe luid ik ween, ¹⁰de HEER hoort mijn roep om erbarmen, de HEER neemt mijn smeekbede aan. ¹¹Beschaamd en doodsbang keren mijn vijanden om, in een oogwenk met schande bedekt.

Gebed voor de kerken in R en O.

Jezus Christus U bent ene Woord van God waarnaar wij moeten luisteren, en dat wij in leven en sterven moeten vertrouwen en gehoorzamen. Geef dat niet naast dit ene Woord andere machten, en waarheden als Gods openbaring en wil zouden gelden. Wij bidden voor onze broeders en zusters, voor hen die moeten lijden omdat zij de goede strijd strijden vergeef hen, die doen lijden en de verkeerde strijd doen strijden. Laat de overmacht van Jezus' liefde de haat overwinnen. Zegen allen die leiding geven, om de juiste beslissingen te nemen en te handelen in gehoorzaamheid aan Jezus Christus en onbevreesd de weg te gaan, die U wijst.

"Hoor ons in de stilte.."

Gezang 721: 1, 2

1. Houdt ons bijeen, God, rond uw woord,
houdt tegen wie uw heil vermoordt,
en Christus niet meer wordt geëerd
en men bestrijdt dat Hij regeert.
2. Kom, Christus, toon uw ware kracht
en breng uw liefde aan de macht!
Behoed uw kerk in haar verdriet,
dat zij U zegent in haar lied!

Lezing Psalm 76: 2-4

²God is bekend in Juda, zijn naam is groot in Israël; ³in Salem was immers zijn tent, en op Sion zijn woning; ⁴daar verbrak Hij de vurige schichten van de boog, het schild en het zwaard en de krijg.

Gebed voor de militairen

Wij bidden U voor de Oekraïense verdedigers van hun land. Bewaar hen naar lichaam en ziel. Waak over hen met uw barmhartigheid en breng ze ongedeerd naar hun familie terug. Geef hen moed, opdat zij hun taak voorzichtig en zonder vrees volbrengen, wetend dat zij in leven en dood eigendom van Jezus zijn. Wij bidden voor de moeders en vrouwen aan beide zijden die hun zonen en mannen moeten laten gaan in deze oorlog.

"Hoor ons in de stilte.."

Gezang 904: 5

5. Maar blijft gij met vertrouwen
naar God zien in de nacht;
dan doet Hij u aanschouwen
wat gij het minst verwacht.
Eens zal Hij u bevrijden
ook van de zwaarste last,
houd moedig bij het strijden
aan zijn beloften vast.

Lezing Psalm 72: 1, 2

Geef, o God, uw wetten aan de koning, uw gerechtigheid aan de koningszoon.
²Moge hij uw volk rechtvaardig besturen, uw arme volk naar recht en wet.
³Mogen de bergen vrede brengen aan het volk en de heuvels gerechtigheid.
⁴Moge hij recht doen aan de zwakken, redding bieden aan de armen, maar de onderdrukker neerslaan.

Gebed voor politici, bemiddelaars

*Almachtige God, wij vragen U kom met Uw heilige wijsheid van boven om aan al hun beraadslagingen richting ben leiding te geven. En geef, dat niet privé-belangen, vooroordelen en discriminatie maar de eer van Uw naam, de instandhouding van het geloof en de rechtvaardigheid en de veiligheid, het welzijn, de vrede en de rust in het land, en de verbondenheid met anderen worden bevorderd. Geef dat de stemmen die weg willen blijven bij angst en strijd gehoord worden, geef wijsheid aan alle betrokken leiders. Dat wapens geen recht van spreken krijgen, dat vrede gezocht en gevonden wordt.
"Hoor ons in de stilte.."*

Gezang 152: 9

9. De Here God regeert.
Zijn goede trouw fundeert
een rijk voor al de zijnen.
Zij zijn gerust en stil.
Maar wie het boze wil
zal in de nacht verdwijnen.

Lezing Psalm 30: 2-4

²Hoog wil ik U prijzen, HEER, want U hebt mij gered en mijn vijand geen reden gegeven tot vreugde. ³HEER, mijn God, ik riep U te hulp en U hebt mij genezen. ⁴HEER, U trok mij uit het dodenrijk omhoog, ik daalde af in het graf, maar U hield mij in leven.

Gebed voor hulpverleners, artsen en het Rode Kruis

Wij danken U en bidden voor hen, die Uw genadige en genezende werk voortzetten. In ziekenhuizen veldhospitalen. Bemoedig en genees de gewonden, geef artsen en verpleegkundigen wijsheid, kunde en mededogte. Zegen allen, die lijden proberen te verzachten en te overwinnen.

“Hoor ons in de stilte..”

Gezang zanggroep Dona nobis pacem

Lezing Uit Psalm 83: 2, 3, 17-19

²God, houd U niet stil, zwijg niet, God, zie niet lijdzaam toe. ³Uw vijanden roeren zich, trots heffen uw haters het hoofd. ¹⁷Overdek hen met schande, dan zullen zij vragen naar uw naam, HEER. ¹⁸Laat hen beschaamd staan, in verwarring raken en eerloos verloren gaan, voorgoed. ¹⁹Dan zullen zij weten dat uw naam HEER is, dat U alleen de Allerhoogste bent op aarde.

Gebed voor Poetin

Jezus, U hebt ons gezegd voor onze vijanden te bidden. Daarom bidden wij dat Vladimir Putin die haat en duisternis in deze wereld wi tot inkeer zal komen. Hij zal ophouden met het zaaien van dood en verderf. Dat niet langer onschuldigen en burgers moeten lijden, maar dat zij van hun juk bevrijd mogen worden. Zend Uw licht en vrede zodat bloedvergieten niet langer nodig is. Dat de wapens omgesmeed kunnen worden tot ploegijzers. Jezus, zegen onze gebeden, zodat de vijand verslagen wordt door mijn mijn broeder te willen zijn. .
“Hoor ons in de stilte..”

Gezang 360: 5 (wijze 670)

5. Verlos ons als de vijand woedt,
geef, Heer, de vrede ons voorgoed.
Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad,
geen ongeval ons leven schaadt.

Lezing Psalm 56: 9,10

⁹Mijn omzwervingen hebt U opgetekend, vang mijn tranen op in uw kruik. Staat het niet alles in uw boek? ¹⁰In het uur dat ik U aanroep wijkten mijn vijanden, want dit weet ik: God staat mij terzijde.

Gebed voor de vluchtelingen en gastlanden 109: 21-23,

Voor U, Heer, is niemand een vreemdeling en ver van Uw liefde. Waak in Uw goedertierenheid over vluchtelingen, over hen die gescheiden zijn van hun geliefden. Breng ze veilig terug naar de plaats waar ze horen. Waar dat niet mogelijk is bidden wij, dat velen een nieuw thuis en een land dat zij kunnen liefhebben zullen vinden en nieuwe hoop op een waardevol leven.

Wij bidden U voor de Oekraïense gemeenschap in ons land, zij hebben grote zorgen om familieleden en geliefden. Heer, wees hen nabij nu alles zo onzeker is, geef hen moed om vol te houden.

Zegen ook de mensen en de landen die hen opnemen.

“Hoor ons in de stilte..”

Orgelspel: Adagio - T. Albinoni/R. Giazotto

Lezing psalm 47: 8-10

⁸Want God is de Koning der ganse aarde, psalmzingt met een kunstig lied.

⁹God regeert over de volken, God is gezeten op zijn heilige troon. ¹⁰De edelen der volken zijn bijeenvergaderd, als volk van Abrahams God.

Gebed voor wie bang is,

Heer, er ligt een schaduw over mijn hart, de duisternis kruipt naderbij. Vage vijandschappen bedreigen mij. Ik kan niet meer helder denken, ik dreig mijn verstand te verliezen. Ik ben bang voor mijn dromen én ik ben bang om wakker te worden. Help mij, Laat mij Uw kracht onder mij voelen wanneer ik dreig weg te zinken. Laat Uw licht de duisternis verdrijven waar de angst zich verbergt. Breng mij in Uw licht

“Hoor ons in de stilte..”

Gezang 898: 2, 4

2. Al onze macht is ijdelheid:
wij gaan terstond verloren,
wanneer de held niet voor ons strijdt,
die God heeft uitverkoren.
Zo gij 't nog niet wist;
Jezus Christus is 't,
de Heer van 't heelal,
die overwinnen zal,
God zelf staat ons terzijde.

4. Gods heilig woord alleen houdt stand,
Gods waarheid zal ons staven.
Hij leidt ons en met milde hand
schenkt Hij zijn geestesgaven.
Al rooft de tyran
ons wat hij maar kan,
ons goed en ons bloed,
laat hem zijn overmoed!
Gods rijk blijft ons behouden.

Slotwoord; Filippenzen 4: 6,7

Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.

Zanggroep zingt zacht tijdens stil gebed