

# Kapelse Gebedskalender februari 2021



*Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren*

*Filip. 4: 6, 7*

*Paulus zegt:*

*Ik dank God onophoudelijk voor u (allen) en noem u in mijn gebeden.*

*(Ef. 1:16).*

*Probeer daarom, nu de gemeente onder de druk van de versplintering leeft, náást het gebed van de dag ook iedere dag ook voor een telkens wisselend gemeentelid te bidden.*

- Maandag 1: Velen in Nederland, maar speciaal in Zeeland denken vandaag aan de watersnoodramp. Bid voor de slachtoffers van overstromingen en wateroverlast en andere natuurrampen elders in de wereld. Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
- Dinsdag 2: Bid voor het onderwijzend personeel. De coronamaatregelen hebben grote invloed op hun (manier van) lesgeven. Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
- Woensdag 3: Bid voor wie ongeneselijk en onherroepelijk ziek is. Wie mobiliteit is kwijt geraakt, wie aan huis, of aan bed of aan rolstoel gekluisterd is. Bid om kracht, om hoop, om vertrouwen, om het “nochtans..” van het geloof . Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
- Donderdag 4: Bid voor wie het beroep op zee ligt. Een goede vaart en een behouden thuiskomst.
- Vrijdag 5: Bid voor de rouwendenden. De wereld en de tijd gaan verder, meer het verdriet blijft. Bid om de troost dat voor God allen in leven zijn en dat dit leven en deze dood niet het laatste zijn, mar het voorlaatste. Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
- Zaterdag 6: Bid voor de mensen in de vitale beroepen.
- Zondag 7: *Bid mee met de gemeente, in de kerk of thuis, bid het “Onze Vader..”*
- Maandag 8: Er kan een domper liggen op verjaardagen omdat bezoek nauwelijks mogelijk is. Bid en dank er toch voor, een jaar erbij, om er te zijn voor God, voor de ander en voor jezelf.
- Dinsdag 9: Bid voor de artsen en het medisch en verzorgend personeel. De HEER is onze helmeester en wie daarvan een schaduwgestalte is verdient ons gebed en onze dankbaarheid. Zij zetten zich in en nemen risico voor ons.
- Woensdag 10: Bid en dank voor de Nieuwsbrief. Wekelijks, d.w.z. actueel worden we op de hoogte gehouden van mensen zaken binnen onze gemeente. Bid en dank ook voor Kerkelijk Leven, regionaal, in de breedte van onze Kerk, zodat wij kunnen delen in elkaars zorgen en verugde.
- Donderdag 11: Bid om een zegen over de vaccins te vinden tegen het Covid 19 virus.
- Vrijdag 12: Bid voor het demissionaire kabinet en parlement. In dagen van crisis moeten belangrijke beslissingen worden genomen en besproken. Bid om een geest van samenwerking en wijsheid.

- Zaterdag 13: Bid voor wie eenzaam is. Bovenop de eenzaamheid die er toch al kan zijn is er de opgelegde i.v.m. de anti-covid maatregelen.
- Zondag 14: *Bid mee met de gemeente, in de kerk of thuis, bid het "Onze Vader."*
- Maandag 15: Bid voor de gezinnen. We leven in een drukke en bedrukkende tijd, mensen hebben veel verantwoordelijkheden. Thuiswerken en wellicht thuisonderwijzen is een last. Een huis is dan niet meer een vanzelfsprekend thuis, maar ook een kantoor en een klaslokaal.
- Dinsdag 16: Vanavond vergadert het moderamen. Ook dit gaat viraal Bid hiervoor.
- Woensdag 17: Aswoensdag. De veertigdagentijd begint. In deze lijdenstijd wordt onze aandacht gericht op het lijden van Christus. Velen markeren deze tijd door een vorm van vasten. Geen of minder vlees, alcohol, tabak, film etc. Niet om iets te verdienen, maar om de concentratie op Jezus te bevorderen.
- Donderdag 18: Het sociale leven wordt ernstig geraakt. Jubilea, verjaardagen kunnen niet groots gevierd worden, Maar ook het gewone bezoek aan (groot) ouders en (klein) kinderen staat onder druk. Bid hiervoor.
- Vrijdag 19: Het kerkgemeentelijke leven heeft last van de RIVM maatregelen. Laten we bidden voor elkaar, laten we contact houden, De telefoon, het internet, de kerkradio, de website zijn belangrijke hulpmiddelen
- Zaterdag 20: Dank voor huwelijken die hebben kunnen duren in de druk van de tijd en de omstandigheden. Waar man en vrouw, ouders en kinderen deze basis veiligheid in dankbaarheid kunnen vieren en gedenken. Soms kan het zwaar zijn als één van beide partners getroffen wordt door ziekte.
- Zondag 21: *Bid mee met de gemeente, in de kerk of thuis, bid het "Onze Vader."*
- Maandag 22: Bid voor uw burens, links en rechts en aan de overkant van de straat.
- Dinsdag 23: Bid voor de kerkeraad. Wij bespreken de en delen de verantwoordelijkheden en de mensen en zaken voor onze gemeente. Bid hiervoor.
- Woensdag 24: Bid voor de predikanten, priesters en voorgangers i.v.m. hun werken door de week. Hun verantwoordelijkheid is de

- verkondiging ook in het persoonlijke gesprek, het openen van de Bijbel, ook in de kleinste kring. Het gesprek van hart tot hart, het gebed één op één., het bezoekje, zo maar of met reden. Veel van dit alles moet nu telefonisch.
- Donderdag 25: Bid voor de kerken in de regio. Wij delen één dienst en één verantwoordelijkheid.
- Vrijdag 26: Bid voor onze gemeente. Om groei in aantal, gemeenschap, diepgang en gehoorzaamheid.
- Zaterdag 27: Neem de tijd om eens te bidden voor uw familie. Niet eens zozeer om hun bekering , maar om een zegen, een blijk van liefdevolle aanwezigheid van God en van mensen.
- Zondag 28: *Bid mee met de gemeente, in de kerk of thuis, bid het “Onze Vader..”*

### **Maart**

- Maandag 1: Bid en dank voor koning Willem-Alexander en zijn gezin, zijn verantwoordelijkheid. Een eenzame positie (“..maar niet alleen” schreef zijn overgrootmoeder Wilhelmina), kwetsbaar en soms ondankbaar.
- Dinsdag 2: De Tweede kamerverkiezingen worden voor bereid en zijn in niet geheel volle gang. Bid en dank hiervoor. We hebben de afgelopen tijd in en aan de V.S. kunnen zien hoe het niet moet.
- Woensdag 3: Bid voor de rouwendenden. De wereld en de tijd gaan verder, meer het verdriet blijft.
- Donderdag 4: Bid om de troost dat voor God allen in leven zijn en dat dit leven en deze dood niet het laatste zijn, maar het voorlaatste.
- Vrijdag 5: Wereldsgebedsdag, de eerste vrijdag in maart. Honderdduizenden mensen in 173 landen door gebed verenigd en bemoedigd. Gedurende 24 uur ergens in de wereld bijeenkomsten plaatsvinden, waar dezelfde noden voor God gebracht worden, dezelfde gebeden worden gebeden en dezelfde schriftgedeelten (Mattheüs 7: 24-27) worden gelezen. Thema: rotsvast. Bid mee.